

Dankuwel voorzitter,

Goedenavond, mijn naam is Micha Boon. Namens mijn mede-initiatiefnemer Ronald Schurer en de organisaties Femmes for Freedom en COC Groningen&Drenthe mag ik hier kort wat zeggen over onze Maatschappelijke Motie Vrije Partnerkeuze.

Stel, je bent verliefd. En wat een geluk, de persoon waar jij verliefd op bent, is dat ook op jou!

En dan zijn er mensen die jullie liefde afkeuren. Omdat jullie leeftijdsverschil te groot is. Of jullie verschillende geloven aanhangen. Of van verschillende afkomst zijn. Of van het zelfde geslacht. Of wat dan ook, maar het lukt ze niet om gewoon blij voor je te zijn. Sterker nog, je krijgt naar je hoofd dat jullie relatie verkeerd is. Of rare vragen over je seksleven. Of je wordt uitgescholden, of zelfs in elkaar geslagen. Terwijl jij niets anders hebt gedaan dan verliefd worden.

We hebben de afgelopen maanden een aantal verhalen van Groningers gehoord en werden daar telkens heel verdrietig van. We wilden iets doen. Maar niet iets tegen, maar voor. Voor de liefde, in alle vormen en tussen alle mensen.

Daarom hebben we maatschappelijke steun gezocht om de liefde te vieren. Door een stoere beeldcampagne speciaal voor Groningen waarin we zichtbaar maken welke vormen die liefde allemaal kan hebben. Zonder zichtbaarheid kan er immers geen sprake zijn van acceptatie.

Een groeiende reeks organisaties hebben onze maatschappelijke motie enthousiast omarmd. Waaronder natuurlijk de gayscene, maar ook studentenorganisaties, het Groninger Studentenpastoraat en de Hanzehogeschool Groningen.

Samen met deze organisaties, het COC Groningen en Femmes for Freedom hopen we op steun van elke fractie in de gemeenteraad. Het zou fantastisch zijn als op Coming Out Day, op 11 oktober de hele stad vol kan hangen met prachtige foto's en verhalen van Groningers die verliefd zijn.

Zodat we vanuit de gehele politiek en alle maatschappelijke partijen kunnen zeggen: wij willen samen de liefde vieren en dat mag zichtbaar zijn!